



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief
Zondag 19 maart 2023
Kleur: paars

Vierde Zondag 40-Dagentijd

Voorganger:	drs. Kelly Keasberry uit Antwerpen
Ouderling van dienst:	Corry Siersema
Organist:	Connie van Hermon
Koster:	Leen Dieleman
Videowall:	Andrea van Hermon

Alle diensten zijn te volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek>
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt

Tijdens de 40-Dagentijd volgen we met de kinderen het project van Kind op Zondag met als thema: *Verander je mee?*
Deze derde zondag gaat het over: *Open je ogen*

De Kerk in Actie campagne heeft als thema: *Uit liefde voor jou.*
Onder andere bij de collecte zal hier aandacht voor zijn.
Beide projecten volgen dezelfde lezingen en ook het liturgische stuk sluit hierbij aan.



Uitdaging van de komende week:

Mooi makers –
bewust worden van ons afval én opruimen

Omzien naar elkaar

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen naar dhr. Rein Boeie, Irisstraat 32.

Orde van dienst

Thema: 'kijken met de ogen van je hart'

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Tekst bij de liturgische schikking: *Oculi; Open ogen*
Zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij
Geworden?

Dienst van de Voorbereiding

De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken

Intochtspalm: Psalm 23

Lied 23: 1 – 3

(zo mogelijk staande)

Bemoediging en Groet

(daarna gaan allen zitten)

Zingen

'Heer, ik kom bij U'
De kracht van uw liefde
Lied 891: 1 en 2

Gedicht

Hij wil ons als zijn bondgenoten

Zien is aandacht
voor alles wat we meemaken.
Het is dieper ingaan
op wat er in deze wereld gebeurt.
Zien is je bewust worden
van de noden van de mensen.
Het is ook zien dat onze maatschappij
armoede voortbrengt en in stand houdt.
Bewustwording is met velen hardop meedenken
om de echte oorzaken van onrecht en miserie
in de wereld te ontmaskeren.

Uit Medemens 2. Kerk in Actie 2011

Gebed

Uit: Help ons U te vinden, 101 nieuwe gebeden, Protestantse Kerk 201

Zingen:

'Wees blijde nu, in 't midden van het lijden'
Klein-Pasen
Lied 546

Dienst van de Schriften

Gebed bij de opening van het Woord

Met de kinderen, het project van Kind op Zondag: *Verander je mee?*
Vandaag: Open je ogen

Projectlied: 'Verander je mee?'

Tekst: Erik Idema - melodie: 'Alles wat over ons geschreven is' – Lied 536

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.
Met de verhalen van het goede leven
zal God ons hoop en licht en liefde geven.
Vier met ons mee dat alles anders kan.

Kom als je blij bent, kom met je verdriet.
Kom met geluk en kom ook met je vragen.
God wijst de weg in deze veertig dagen.
Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring,
o.l.v. Marinka Mahu

Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 16: 1 – 13

lectrice: Nelly Mol

Zingen: 'Jezus, U bent het licht in ons leven' (3x)
Uit: Taizé, lied



Je - zus, U bent het licht in ons le - ven;
laat nim - mer toe, dat mijn dui - ter tot mij spreekt.
Je - zus U bent het licht in ons le - ven,
o - pen mij voor uw lief - de, o Heer.

Tweede Schriftlezing: Johannes 9: 1 – 13 en 26 – 29

Acclamatie – lied 339a

Uitleg en Verkondiging

Zingen: ‘Ik geloof in God de Vader’
Lied 340b (zo mogelijk staande)

Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in de kerk

Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven onder piano- of orgelspel

bestemd voor Nederland – Ontdekken in de Kliederkerk

Samen met kinderen en volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ont-dekt worden

Gebeden dankgebed en voorbeden,

met gebedsrespons: ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Lied 368d

stilgebed, afgesloten met het ‘Onze Vader’

Slotlied: ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’

Lied 976: 1 – 3

(zo mogelijk staande)

Heenzending en Zegen

beantwoord met gezongen: ‘Amen’

Orgelspel

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat

Bij de komende dienst:

Zondag 26 maart is het de Vijfde Zondag van de 40-Dagentijd.

Tijdens deze dienst hoopt om 10.00 uur ds. Pieter Overduin uit Hulst voor te gaan.

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Werelddiaconaat:
Bangladesh – Kansen creëren voor jongeren

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisatie 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leerwerktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat.

Komende weken:

Dinsdag 21 maart: Open kerk en Middaggebed

De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek.

Dinsdag 21 maart: Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur

Dinsdag 28 maart: Kids op zolder, tijdstip: 18.00 – 20.00 uur



Mededelingen

Dank!

Op donderdag 9 maart is de Wereldmaaltijd weer gehouden. We mochten opnieuw een groot aantal deelnemers (60 pers.) verwelkomen. Het was wederom een zeer geslaagde avond, met veel complimentjes voor het kookteam. De opbrengst van deze maaltijd was € 485,00 en is bestemd voor hulp aan de slachtoffers van de AARDBEVING in Syrië en Turkije. We willen ons kookteam, overige medewerkers, deelnemers en de gulle gevers / sponsors hartelijk bedanken voor hun bijdrage, aanwezigheid en geweldige inzet. Als organisator van dit gebeuren geeft ons dit een goed gevoel.

Werkgroep Diaconie & ZWO.

ZWO-tulpen

Nog even en dan staan ze in bloei: de bloembollen die u dit najaar gekocht heeft en waarvan de opbrengst bestemd was voor Indonesië.

Denkt u aan een foto zoals gevraagd in de Hoeksteen?

De foto mag gestuurd worden via whatsapp: 06-13291968 of via e-mail naar: jaapencorelli@planet.nl

Een paar weken geleden stond onderstaand stukje in de PZC, misschien heeft u het gemist. Daarom hierbij:

Heel Zeeland in bloei, dankzij een bloembollenactie voor Indonesië

Monnikenwerk

José Baars schrijft wekelijks over religie in Zeeland. Kijk voor haar blog op pzc.nl/monnikenwerk

Op een beschut plekje in de zon voelt het al wat als voorjaar. In mijn tuin bloeien sneeuwkllokjes en de eerste narcisjes kleuren geel. Misschien dat daardoor in #Protestant het artikel 'Een regionale bloembollenactie kan flink wat geld opleveren!' mij opviel. Als je met voorjaar bezig bent, zie je het ineens overal.

„2700 zakjes met twintig bollen voor witte, gele of paarse tulpen hebben we verkocht”, vertelt Petra van den Berge. In het werkgebied (de classis) Zeeland en Zuid-Holland van de protestantse kerk heeft zij gemeenten voor de verkoop daarvan in beweging gekregen. Het doel? Geld bijeen brengen voor het ZWO-programma in Indonesië. „Het verkopen van bloembollen was één activiteit en bracht 13.204 euro op.” Het idee was niet helemaal origineel. „We zagen positieve berichten over een bloemenzaadactie van kerken in Friesland. Ik dacht gelijk aan bloembollen en ik ken een teler op Goeree-

Overflakke.” ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De protestantse kerken zetten zich onder de noemer 'Delta voor Indonesië' in voor drie projecten. De opbrengst daarvoor was in 2022 ruim 117.000 euro. Eén project richt zich op duurzame landbouw. Verspreiding van kennis en samenwerking in coöperaties leidt tot betere opbrengsten. Dat valt onder duurzame ontwikkeling. In een ander project worden straatkinderen opgevangen en wordt er gewerkt aan het voorkomen dat kinderen op straat komen te staan. Een typisch diaconaal project – omzien naar naasten. Een derde project richt zich op opleiding van vrouwen. Na een eventuele alfabetiseringscursus worden ze in negen maanden opgeleid tot diaconaal werker, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Zending is de noemer waar dit project onder past.

Degelijk plan

Zending... het klinkt zo van vroeger en het heeft bij mij een rare bijmaak. „De tijd dat kerken hier bedachten wat goed was voor mensen ver weg, ligt achter ons”, verzekert Petra mij. „De project-

aanvragen komen uit de bevolking zelf. Er moet een degelijk plan worden ingediend. Kerk in Actie, met contacten ter plekke, beoordeelt de aanvragen. Niet 'wij' komen het goede doen, we ondersteunen wat mensen ter plekke hebben opgepakt en waar zij zelf behoefte aan hebben.”

54.000 bollen

Wie blaast kan een vuur flink doen opvlammen. Uiteindelijk deden 48 kerken aan de bloembollenactie mee. „De kerk in Axel bestelde zo onwaarschijnlijk veel bollen dat ik er achteraan heb gebeld. Ze bleken ook voor de kerktuin bestemd te zijn.” Petra strooit met getallen: „Er zijn 54.000 bollen door de handen van 15 vrijwilligers gegaan. We hadden uiteindelijk 120 bananen dozen nodig om de zakjes in te doen.” Petra neemt een slok koffie en vervolgt: „Ik kan wel in de logistiek gaan werken. Het project kende meevallers, van bollen tot busjes voor het transport – ze werden zomaar ter beschikking gesteld.” Voor een goed doel kunnen ondernemers in de protestantse 'kerkprovincie' blijkbaar evengoed als kerkgangers tot iets bijzonders worden bewogen.

■ Meer info: gelovenindedelta.nl

Van 'Or Tamim

Op zondag 2 april aanstaande om 19.30 bent u van harte welkom in de kerk van de Protestantse gemeente in Axel voor ons Passie concert.

Een concert waar we u meenemen door het verhaal van Pasen.

De entree is € 5,00 inclusief consumptie.

We hopen u daar te ontmoeten



Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl
Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:
www.gelovenindedelta.nl

